

# Det vælter ind med vind


Vendsysselsangen

Tekst: Lene Høg (2019)  
Musik: Per Drud Nielsen (2019)

Det væl - ter ind med vind, den bø - jer al - le træ - er - ne og



for - mer stærkt dit sind som san - det mel - lem tæ - er - ne.



Wen - di - la blev lan - det kaldt. Står du her, så har du alt -



alt, hvad du be - hø - ver.



1

Det vælter ind med vind, den bøjer alle træerne  
og former stærkt dit sind som sandet mellem tæerne.  
Wendila blev landet kaldt. Står du her, så har du alt -  
alt, hvad du behøver.

2

Når sandet er på flugt, så formes kystens klitter her,  
og linjen trækkes smukt fra istid frem til dagens vejr.  
Stærke kræfter, barsk natur, blæsten blæser i sin lur,  
klinger ud i klitten.

3

Fra Danmarks top mod nord til fjorden, som fra Aalborg Bugt  
sig strækker og sig snor om holmene nær Lindholm smukt,  
bruges sjældent store ord, sproget her er uden flor,  
fåmælt og forstandigt.

4

Af både ånd og hånd får kunst og håndværk form og liv.  
For pensel og for pen du finder nemt et godt motiv.  
Her blev malet bål og strand, folk og liv i lysets land.  
Hip hurra for havet!

5

Os selv vi er ej nok, om end vi har vort eget flag.  
Vi er en gæstfri flok, så kom og hils på os en dag.  
De, der er her, ved besked: Vendelboers venlighed  
rækker over grænser.

"Det vælter ind med vind" er oprindeligt skrevet  
for kor og på bestilling fra Danske Folkekor til for-  
eningens Danmarksstævne den 21. september 2019.

Copyright 2019 © Lene Høg og Per Drud Nielsen